

# LA CLEMENZA DI TITO

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

I

Vitellia, de dochter van de afgezette keizer Vitellius, wil wraak nemen op keizer Tito omdat hij haar de mogelijkheden op de troon ontnomen heeft. De uitvoering legt ze in handen van Sesto, haar minnaar, maar tevens een goede vriend van Tito. Met een huwelijksbelofte weet ze hem niettemin te overtuigen. Wanneer Annio, Sesto's vriend, laat weten dat Tito zijn liefde voor Berenice heeft afgezworen, ziet Vitellia voorlopig van haar plan af.

Op het Forum Romanum brengt het volk hulde aan Tito omdat hij de slachtoffers van de recente vulkaanuitbarsting financieel ondersteund heeft. Sesto wil de keizer toestemming vragen voor een huwelijk tussen Annio en Servilia, Sesto's zus, maar Tito verklaart dat Servilia zijn echtgenote wordt. Servilia wil echter haar liefde voor Annio niet opgeven en maakt haar gevoelens aan de keizer bekend. Tito is zo onder de indruk van haar oprechtheid dat hij zijn huwelijksplannen laat varen.

Vitellia weet niets van Servilia's gesprek met Tito en ziet opnieuw haar kans op de troon ontnomen. Woedend hervat ze haar wraakplannen. Sesto is bereid het wraakplan uit te voeren. Het bericht dat de keizer toch Vitellia als echtgenote heeft uitgekozen komt te laat: de opstand is begonnen.

II

Sesto hoort dat de aanslag mislukt is en Tito nog leeft. Hij kan niet leven met zijn verraad en bekent alles aan Annio. Die raadt hem aan alles aan Tito op te biechten. Vitellia daarentegen maant hem aan te vluchten; haar medeplichtigheid mag niet ontdekt worden. Maar het is al te laat. De samenzwering is ontdekt en Sesto wordt gearresteerd.

Tito is overtuigd van Sesto's onschuld, maar laat hem toch voor de senaat verschijnen. Wanneer Annio om vergiffenis smeekt voor Sesto, doet hij Tito twijfelen. Ook Sesto zelf bekent schuld. Tito kan alleen nog Sesto's doodvonnis tekenen. Hij probeert aan Sesto de waarheid te onttrekken, maar Sesto blijft Vitellia beschermen en zichzelf van het verraad te beschuldigen. Toch besluit Tito uiteindelijk genade te schenken.

Voor het Colosseum wacht het Romeinse volk op de terechtstelling van de samenzweerders. Geplaagd door wroeging en beschaamd over Sesto's trouw, biecht Vitellia alles op. Tot verbazing van alle aanwezigen, schenkt Tito iedereen vergiffenis en verkondigt hij openlijk dat het hart boven de politiek staat.